

# HOE WIJS TE ZIJN VOOR GOD

**Waar komt dan wijsheid vandaan? en waar is de plaats van begrip? En tot de mens zei hij: Zie, de vreze des Heren, dat is wijsheid; en afstand nemen van het kwaad is begrip. BAAN 28:20, 28**





De vreze des Heren is het begin van wijsheid: een goed begrip hebben allen die zijn geboden doen: zijn lof duurt tot in eeuwigheid. PSALM 111:10

Toen zag ik dat wijsheid de dwaasheid overtreft, voor zover het licht de duisternis overtreft. PREDIKER 2:13

Wijsheid versterkt de wijzen meer dan tien machtige mannen die in de stad zijn. PREDIKER 7:19

Als het iemand van u aan wijsheid ontbreekt, laat hem dan God vragen, die aan alle mensen rijkelijk geeft en niet verwijt; en het zal hem gegeven worden. Maar laat hem het in geloof vragen, zonder aarzelen. Want hij die wankelt, is als een golf van de zee, voortgedreven door de wind en heen en weer geslingerd. Want laat die man niet denken dat hij iets van de Heer zal ontvangen. Een dubbelzinnig man is onstabiel in al zijn wegen. JAKOBUS 1:5-8

Wie is onder u een wijs man en begiftigd met kennis? laat hem uit een goed gesprek zijn werken tonen met zachtmoedigheid van wijsheid. Maar de wijsheid die van boven is, is eerst zuiver, daarna vreedzaam, zachtaardig en gemakkelijk te behandelen, vol barmhartigheid en goede vruchten, zonder partijdigheid en zonder huichelarij. JAKOBUS 3:13, 17

De vreze des Heren is het begin van kennis: maar dwazen verachten wijsheid en onderricht. SPREUKEN 1:7  
Gelukkig is de man die wijsheid vindt, en de man die inzicht krijgt. SPREUKEN 3:13



Mijn zoon, als je mijn woorden wilt aannemen en mijn geboden bij je wilt verbergen; Zodat u uw oor neigt tot wijsheid en uw hart toepast op inzicht; Ja, als u roept om kennis en uw stem verheft om begrip; Als u haar zoekt als zilver en naar haar zoekt als naar verborgen schatten; Dan zult u de vreze des Heren begrijpen en de kennis van God vinden. Want de Heer geeft wijsheid: uit zijn mond komt kennis en verstand. Hij legt gezonde wijsheid op voor de rechtvaardigen: hij is een beukelaar voor hen die oprecht wandelen. Hij bewaart de paden van het oordeel en bewaart de weg van zijn heiligen. Dan zult u gerechtigheid, oordeel en billijkheid begrijpen; ja, elk goed pad. SPREUKEN 2:1-9

Krijg wijsheid, krijg begrip: vergeet het niet; weiger niet van de woorden van mijn mond. Verlaat haar niet, en zij zal u bewaren: heb haar lief, en zij zal u bewaren. Wijsheid is het belangrijkste; verkrijg daarom wijsheid: en met al wat u verwerft, verkrijg begrip. Verhef haar, en zij zal u bevorderen: zij zal u tot eer brengen, wanneer u haar omhelst. Zij zal u een sieraad van genade op uw hoofd geven: een erekroon zal zij u geven. SPREUKEN 4:5-9

De vreze des Heren is het begin van wijsheid: en de kennis van het heilige is begrip. SPREUKEN 9:10

Voor een dwaas is het een sport om kwaad te doen: maar een verstandig man heeft wijsheid. De mond van de rechtvaardige brengt wijsheid voort, maar de weerspannige tong zal worden uitgesneden. SPREUKEN 10:23, 31



Wanneer trots komt, dan komt schaamte: maar bij de nederigen is wijsheid. Hij die zonder wijsheid is, veracht zijn naaste: maar een man van begrip zwijgt.  
SPREUKEN 11:2, 12

Een man zal geprezen worden naar zijn wijsheid, maar hij die een verkeerd hart heeft, zal veracht worden.  
SPREUKEN 12:8

Alleen door trots komt twist: maar met de goed geadviseerde is wijsheid. SPREUKEN 13:10

Dwaasheid is vreugde voor hem die verstoken is van wijsheid: maar een man van begrip wandelt in oprechtheid. De vreze des Heeren is de instructie der wijsheid; en vóór eer is nederigheid. SPREUKEN 15:21, 33

Hoeveel beter is het om wijsheid te krijgen dan goud! en om begrip te krijgen om liever gekozen te worden dan zilver! SPREUKEN 16:16

Hij die wijsheid verwerft, heeft zijn eigen ziel lief: hij die verstand behoudt, zal het goede vinden. SPREUKEN 19:8

Koop de waarheid en verkoop haar niet; ook wijsheid, en instructie, en begrip. SPREUKEN 23:23

Wie wijsheid liefheeft, verheugt zich over zijn vader, maar wie met hoeren omgaat, geeft zijn vermogen uit.  
SPREUKEN 29:3

De roede en de terechtwijzing geven wijsheid: maar een kind dat aan zichzelf wordt overgelaten, brengt zijn moeder te schande. SPREUKEN 29:15